








Συμπληρώνω ό,τι λείπει:

Πρόσωπο Ποιος	Ενεστώτας Τώρα	Παρατατικός ~~ Χτες συνέχεια	Αόριστος — Χτες μια στιγμή
 εμείς	παίζουμε	παίξαμε	παίξαμε
 εσύ	ζωγραφίζεις	ζωγράφιζες	ζωγράφισες
αυτοί	γράφουν	έγραφαν	έγραψαν
αυτός 	κλωτσά	κλωτσούσε	κλώτσησε
εσύ 	μαλώνεις	μάλωνες	μάλωσες
αυτή 	διαβάζει	διάβαζε	διάβασε
αυτοί 	διαβάζουν	διάβαζαν	διάβασαν
 εσύ	νυστάζεις	νύσταζες	νύσταξες

Συμπληρώνω ό,τι λείπει:

Πρόσωπο Ποιος	Ενεστώτας	Μέλλων Εξακολουθ.	Μέλλων Στιγμ.
	Τώρα	~~αύριο συνέχεια	___αύριο μια στιγμή
 εμείς	παίζουμε	Θα παίζουμε	Θα παίξουμε
 εμείς	γράφουμε	Θα γράφουμε	Θα γράψουμε
αυτοί	γράφουν	Θα γράφουν	Θα γράψουν
 αυτός	κλωτσά	Θα κλωτσά	Θα κλωτσήσει
 εσύ	μαλώνεις	Θα μαλώνεις	Θα μαλώσεις
 εσύ	διαβάζεις	Θα διαβάζεις	Θα διαβάσεις
 αυτοί	διαβάζουν	Θα διαβάζουν	Θα διαβάσουν
 εσύ	νυστάζεις	Θα νυστάζεις	Θα νυστάξεις

Πρόσωπο Ποιος	Ενεστώτας τώρα	Παρατατικός ~~ Χτες συνέχεια	Αόριστος — Χτες μια στιγμή
εγώ	σκέφτομαι	Σκεφτόμουν	σκέφτηκα
εσύ	πονάς	πονούσες	πόνησες
αυτός	χορεύει	χόρευε	χόρεψες
εμείς	γελάμε	γελούσαμε	γελάσαμε
εμείς	φωνάζουμε	φωνάζαμε	φωνάξαμε
αυτοί	Κοροϊδεύουν	κοροϊδευαν	κοροϊδευαν
αυτοί	προχωρούν	προχωρούσαν	προχώρησαν



Γ' τάξη - Ήτανε μια φορά...

Συμπλήρωσε τη διήγηση τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον Αόριστο.

Μια φορά, καθώς κυνηγούσα φάλαινες, **πέταξα**

(πετώ) το καμάκι και **χτύπησα** (χτυπώ) μια φάλαινα ακριβώς πίσω από το σημείο που βγάζει τον αέρα.

Το χτύπημα **ήταν** (είμαι) σαν σπιρούνισμα. Η

φάλαινα **άρχισε** (αρχίζω) να τρέχει σαν τρελή προς

τα ανοιχτά του ωκεανού, τραβώντας πίσω της και

το πλοίο. Ξαφνικά μου **κόπηκε** (κόβομαι) η

αναπνοή και **έπεσα** (πέφτω) κάτω. Η φάλαινα

πέρασε (περνώ) μέσα από ένα ουράνιο τόξο και

σκαρφάλωσε (σκαρφαλώνω) με όλη της τη φόρα

ανάμεσα στο κίτρινο και το πορτοκαλί.

Γ' τάξη - Ήτανε μια φορά....

Συμπλήρωσε τη διήγηση του γερο-ναυτικού τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον **Παρατατικό**.

Μια φορά είχα ναυαγήσει κοντά στις ακτές της Νέας Γουινέας. Τα κύματα **ήταν** (είμαι)

τεράστια, αδύνατο να κολυμπήσω. Τι να **έκανα**

(κάνω); Δεν **υπήρχε** (υπάρχω) παρά ένας τρόπος να σωθώ. **Πιανόμουν** (πιάνομαι) από ένα κύμα που

ανέβαινε (ανεβαίνω) εκείνη τη στιγμή, κι όταν

βρισκόμουν (βρίσκομαι) στην κορυφή, **έδινα** (δίνω)

ένα υπεράνθρωπο σάλτο και **πηδούσα** (πηδώ) στην

κορυφή του επόμενου κύματος. Όταν **έφτανα**

(φτάνω) στην κορυφή, **έδινα** (δίνω) άλλο ένα σάλτο.

Για άλλη μια φορά, η φαντασία μου με είχε σώσει.