

Προστατέψτε τα αδέσποτα ζώα!

Τα αδέσποτα ζώα
είναι τα ζώα που είναι
έξω μονά τους
μικρά και μεγάλα,
απροστάτευτα .Δεν
έχουν έναν άνθρωπο
για να τους φροντίζει
και να τους αγαπά .
Ακόμη αυτά τα ζώα
μπορεί να μην τα
δούμε στον δρόμο
και να τα πατήσουμε!
Ευτυχώς, έχει κάποιους
ανθρώπους οι οποίοι
είναι καλόκαρδοί και
τα παίρνουν στα σπίτια
τους για να τα φροντίζουν.
Ακόμη κάποιοι άλλοι μπορούν
να υιοθετήσουν κάποιο ζώο
από τα καταφύγια
που υπάρχουν! Εκεί
ξέρουν πως θα τους
φροντίζουν .Όπως
να τα ταΐζουν ,να τα
βγάζουν για βόλτα, να
έχουν ένα ζεστό χώρο
να μένουν, να τα εμβο-
λιάζουν και να τους
δίνουν αγάπη.

Δυστυχώς κάποιοι
άνθρωποι που δεν
αγαπούν καθόλου τα
ζώα, τα χτυπούν
μπορεί να τα
σκοτώσουν με όπλο
και το χειρότερο να τα
δηλητηριάσουν χάνοντας
την ζωή τους.
Η δική μου άποψη για
να μην υπάρχουν
αδέσποτα ζώα και
για να βελτιώσουμε
αυτή την κατάσταση
πρέπει όλοι οι
άνθρωποι να δούμε
πιο σοβαρά αυτό
το θέμα .Πρέπει πρώτα
να στείρωσουμε τα ζώα
για να μην πολλαπλά-
σιάζονται ή όταν γεννούν
να χαρίζονται σε κάποιους
που πραγματικά αγαπούν
τα ζώα .Αν δεν υπάρχουν
πρέπει να τα μαζεύουν
σε καταφύγια ζώων
που εκεί πραγματικά
ξέρουν να τα φροντίζουν
και να τα αγαπούν αληθινά!!!!

“ Αν όλοι στερώνουμε τα ζώα μας το πρόβλημα με τα αδέσποτα δε θα υπήρχε. Χιλιάδες ζώα στο κόσμο θανατώνονται , επειδή δε μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια να τα αγαπήσει!!”

“ Ζω για την στιγμή που θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα και εγώ θα τρέξω στην αγκαλιά σου ,στην δική μου παντοτινή οικογένεια
ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΜΕ...”

**Είμαστε
απροστάτευτα...**

“ Παγκόσμια Ημέρα
Αδέσποτων Ζώων
4 Απριλίου ”



**και ζητάμε τη
βοήθειά σου...**

Δήμητρα Κακουλλή

