

Οι τρεις Ιεράρχες



Η ζωή και το έργο τους

Οι τρεις Ιεράρχες



**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΜΕΓΑΣ**



**ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**



**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ**

- ▶ Στις 30 του Γενάρη γιορτάζουμε τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών: του Ιωάννη του Χρυσόστομου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου.
- ▶ Η μέρα αυτή τιμάται και ως Γιορτή των Γραμμάτων. Κι αυτό επειδή οι Τρεις Ιεράρχες αγάπησαν την παιδεία και τα γράμματα.
- ▶ Η ζωή των τριών αγίων ήταν ένας αγώνας να βοηθήσουν τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους δυστυχισμένους, αλλά και να διαδώσουν και να εξηγήσουν τη διδασκαλία του Χριστού.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

- ▶ Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθά και να ανακουφίζει αυτούς υπέφεραν.
- ▶ Μοίραζε τροφές και ρούχα στους φτωχούς.
- ▶ Με δικά του χρήματα έκτισε μια ολόκληρη πόλη για τους φτωχούς και την ονόμασε Βασιλειάδα.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ



- ▶ Έγινε προστάτης των φτωχών, στους οποίους αφιέρωσε όλη του την περιουσία.
- ▶ Έγραψε πολλούς λόγους (ομιλίες) επιστολές και ποιήματα.
- ▶ Τον ονόμασαν Θεολόγο, γιατί τα κηρύγματα και τα γραπτά του στερέωσαν την ορθόδοξη πίστη.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

- ▶ Μιλούσε τόσο όμορφα στους ανθρώπους για την πίστη, την αγάπη και την αρετή, που νόμιζαν ότι έτρεχε πολύτιμο χρυσάφι από το στόμα του.
- ▶ Έγραψε κι αυτός πολλά βιβλία και λόγους. Επίσης έγραψε τη Θεία Λειτουργία που ακούμε τακτικά στην εκκλησία μας.
- ▶ Ήταν προστάτης των φτωχών, στους οποίους μοίραζε φαγητό καθημερινά.



Σοφά λόγια που είπαν αυτοί οι τρεις Μεγάλοι Διδάσκαλοι:

Ο Μέγας Βασίλειος είπε:

- ▶ Διαβάζοντας διάφορα βιβλία πρέπει να επιλέγουμε μόνο τα καλά στοιχεία.
- ▶ Τα παπούτσια και τα ρούχα που μένουν αχρησιμοποίητα στο σπίτι σου ανήκουν στους μη έχοντες.
- ▶ Τα ρούχα που φυλάγεις στις αποθήκες, ανήκουν σ' αυτούς που δεν έχουν.

Σοφά λόγια που είπαν αυτοί οι τρεις Μεγάλοι Διδάσκαλοι:

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε:

- ▶ Η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά τα οποία έχουμε. Δεν πρέπει να περιφρονούμε την παιδεία αλλά πρέπει να θεωρούμε αμαθείς και αμόρφωτους εκείνους που έχουν αυτή την αντίληψη.
- ▶ Πρέπει να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από τη βοήθεια μας και να τους δεχθούμε στο σπίτι μας σαν να είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Σοφά λόγια που είπαν αυτοί οι τρεις Μεγάλοι Διδάσκαλοι:

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε:

- ▶ Δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους κανένας δικαστής τόσο άγρυπνος όπως η συνείδηση μας.
- ▶ Ας μην ντρεπόμαστε για τη δουλειά μας ούτε να τη θεωρούμε ντροπή. Ντροπή είναι η τεμπελιά.