

Γιατί διαβάζω...

Διαβάζω...

Για να μπορώ να βρίσκω
ανοίγοντας εξώφυλλα,
μετροφυλλώνοντας σελίδες,
το φως της γνώσης.
Κάθε σελίδα και ένα σκαλοπάτι
για τ' ανέβασμα ψηλά.

Διαβάζω...

Για να μπορούν τα μάτια μου
τις λέξεις να σκάβουν.
Για να μπορούν τα μάτια μου
να σηκώνουν τις λέξεις
- ίδιες πλάκες -
και κάτω από κάθε λέξη
κι ένας θησαυρός...

Διαβάζω...

Για να μπορούν τ' αυτιά μου
ν' ακούνε τους χτύπους
της καρδιάς του Πενταδάκτυλου.
Για να μπορούν τ' αυτιά μου
ν' ακούνε τους λυγμούς
της σκλαβωμένης Κερύνειας.
Για να μπορούν τα χέρια μου
να σαλεύουν και να Δείχνουν κατά κει.
Και το μυαλό κι η θύμηση
ποτέ να μην ξεχνούν...

Διαβάζω...

Για να πλησιάσω το Χριστό.
Για να 'μαι πάντα κοντά στο Θεό.
Για να μάθω τον πόνο Του
πάνω στο Σταυρό.
Για να αισθανθώ τη χαρά Του
στην Ανάσταση - σε κάθε Ανάσταση.
Για να νιώσω βαθιά μέσα μου
το δυνατό αίσθημα της αγάπης

Διαβάζω...

Για να μη νιώθω ποτέ μόνος.
Να με τυλίγουν ατέλειωτες σειρές
ανθρώπων, ζώων, πραγμάτων.
Για μια όμορφη συντροφιά
διαβάζω.
- Το βιβλίο, εχθρός της μοναξιάς -

Διαβάζουμε...
Τα βιβλία έρχονται στα χέρια μας
άγνωστοι κι ανεξερεύνητοι τόποι.
Και γίνονται φίλοι μας...
Και γίνονται δάσκαλοι μας...
Και γίνονται ένα με μας...
Και γίνονται η τροφή της μόρφωσης μας.

Διαβάζω...
Για να μπορώ να ταξιδεύω
σ' όλες της γης τις μεριές.
Για ν' ανεβαίνω τον ποταμό Νείλο
ακουμπώντας στην κουπαστή
κάποιου αργού ποταμόπλοιου.
Ή να ξεπαγιάζω στον Λαπώνων τη χώρα,
χτίζοντας σπίτια με κομμάτια χιονιού.

Διαβάζω...
Γιατί κάποιιοι άλλοι ζήσανε
πριν εγώ γεννηθώ.
Γιατί κάποιιοι δώσανε κάποτε τη ζωή τους
τίμημα για λευτεριά.
Διαβάζω γι' αυτούς.
Γι' αυτούς που γράψανε
της πατρίδας μου την ιστορία.

Διαβάζω...
Σα μου λείπει το γέλιο.
Σαν κάποια θλίψη βαραίνει την καρδιά μου.
Σα θέλω, σα λαχταρώ να ευθυμήσω...
Διαβάζω για να στεγνώσουν τα μάτια
σα δάκρυα τα θαμπώνουν.

Διαβάζω...
Για να γνωρίσω τη φύση.
Να μπορέσω τον ήλιο να δω,
που μπαίνοντας μέσα στο πράσινο φύλλο
δίνει στα δέντρα ζωή.
Γι' αυτό και γι' άλλα θαύματα διαβάζω.

Διαβάζω...
Για ν' απλώσω το μυαλό μου
- ίδια προβοσκίδα εντόμου -
και να ρουφήξω κάθε μυστικό
που απλώνεται γύρω μου,
- γλυκό, όπως των λουλουδιών το νέκταρ -
Κι έτσι να χορτάσω τη δίψα της γνώσης μου.

Διαβάζουμε...
Για έναν καλύτερο άνθρωπο.
Για μια ευτυχισμένη οικογένεια.
Για μια προοδευμένη κοινότητα.
Για μια πατρίδα ελεύθερη...